

DANKBAARHEID IN BESTAAN

Altijd ben ik dankbaar voor het positieve.
Met pijn dacht ik terug aan minder leuke momenten.
Want ik was vergeten ze dankbaar te zijn.
Ik ben je dankbaar dat je me haatte, want zonder jou
had ik waarschijnlijk de kracht niet kunnen ontwikkelen
om door te gaan.
Ik ben je dankbaar dat je jaloers was, en je trachtte mijn
weg te blokkeren, want zonder jou had ik niet
geleerd om rond een obstakel te gaan.
Ik ben je dankbaar dat je ruzie maakte, want zonder
jou had ik nooit geleerd om te vergeven.
Ik ben je dankbaar dat ik weinig geld had, want zonder
had ik nooit geleerd hoe ik er kon creëren.
Ik ben je dankbaar dat ik ziek mocht zijn, want zonder
had ik nooit geleerd om te genezen.
Ik ben je dankbaar dat je me misbruikte en onrechtvaardig
behandelde want zonder jouw daden, had
ik nooit inzicht kunnen krijgen tot groei.
Ik ben je dankbaar in mijn bestaan, want zonder deze momenten
had ik nooit deze woorden kunnen neerschrijven en er
de geschenken van kunnen plukken.

Copyright @ Jurgen Bex (29/03/09)